

Bezoek aan het crematorium

Vol verwachting ging groep 6 van de St. Bonifatius op een vrijdag in juni 2013 naar het crematorium in Usselo.

Er waren genoeg moeders bereid om te rijden want naar zoiets laat je je kind toch niet alleen gaan.

Bij het crematorium werden de kinderen ontvangen in een kantine van het personeel. Na een korte uitleg over de gang van zaken werd de groep in tweeën gesplitst. Helaas voor de moeders, die kregen hun eigen rondleiding, los van de kinderen.

De kinderen mochten alles bekijken: de aula, de muziekkamer, het urnenveld, het vlindermonument voor overleden kinderen. Maar het meest interessant waren toch wel de ovens! Geweldig om te zien dat de kinderen volkomen relaxt en vol interesse vragen stelden over een toch indrukwekkende gebeurtenis.

Het meest vervelende was het feit dat er af en toe een kist met overledene in een gang stond waar je toch echt langs moest.

Na een lekker drankje, een ijsje en een leuke knuffel als aandenken vertrokken we weer richting school.

's Middag nog even nagepraat, maar iedereen was erg tevreden dit bezoek aan het crematorium.

Het is een echte aanrader!



Marion Hams, leerkracht st. Bonifatius basisschool